

Het ABC Juniorenkamp - dat ieder jaar met Pasen plaatsvindt - zit er weer op

Ik denk dat we ondanks de vreselijke kou mogen spreken van een enorm succes. Allereerst komt dat natuurlijk door de grote groep sportieve en super enthousiaste junioren die zich door de kou niet gek lieten maken. Maar ook door het programma dat door een aantal junioren, namelijk Daan Walder, Jake de Kok en Freek van Blerck was samengesteld. Dit werd als zeer positief ervaren en een aantal junioren hebben zich al beschikbaar gesteld om het programma voor volgend jaar te maken. Dat komt ook, omdat er dit jaar geen avond/nacht bosspel in het programma zat en dat wil een aantal deelnemers dus wel.



Dat neemt niet weg dat de activiteiten van dit jaar zeer succesvol genoemd mogen worden. Op vrijdagavond werd de kennis van de atletiek, van de kampleiding en herkenning van de deelnemers getoetst middels babyfoto's. Dit gaf al veel hilariteit bij de deelnemers maar ook bij de kampleiding. Rian was namelijk helemaal vergeten dat ze in Las Vegas was getrouwd, Tjebbe wist niet meer dat hij voor zijn werk naar Bagdad was geweest en Josefien was blijkbaar wat operaties vergeten, want die had ineens volop ijzeren pinnen. Haha nee hoor, maar dat waren de foute inschattingen van de deelnemers. Geen enkele groep wist te raden welk lid van de kampleiding ooit lid van Thor (Roosendaal) was geweest en dat houden we ook lekker geheim. Ook werd duidelijk bij het eivangspel dat we volgend jaar echt wel teams kunnen afvaardigen naar de paas eiergooiwedstrijd in Princenhage.

De eerste nacht werd al duidelijk dat de meegebrachte kachels niet voldoende waren om de hele loods te verwarmen en zo werd er met 3 truien, 2 broeken en winterjassen aan geslapen. Tja, vorig jaar liepen we met korte broeken en hemdjes aan en nu was het vreselijk koud. Maar de bikkels vielen snel in slaap en stonden vrolijk en zonder klagen weer vroeg op. De morgen werd besteed aan de HIGHLAND games en hier werd met veel enthousiasme aan deelgenomen. Boomstammen en stenen werpen, tonnen rollen, haggis maken en partituren voor de doedelzak. Ook weer een succesvolle activiteit.



's Middags kregen we bezoek van Marielle en Guido Jonkers en Bram Hommel. En ook zij hebben de gezellige sfeer kunnen proeven. Marielle en Guido zelfs tot 's avonds laat. Hierdoor hebben ze nog mee kunnen lachen bij de avondspelen Hints en Pictionary, waarbij duidelijk werd dat de kids niet echt goed zijn in spreekwoorden en dat ze met sport een goede hobby hebben gekozen

want tekenen kunnen ze niet.

Wederom een koude nacht en sommigen werden zelfs bij het kampvuur niet warm. Maar ja ze trokken dan ook niet de thermokleding aan die ze bij zich hadden ;)

Na de tweede koude nacht zijn ze het veld opgegaan voor een renspel. Hier is eerst een warming up voor gedaan om blessures te voorkomen bij die koude spieren.

Hier ontpopte Job van der Mast zich als een ware Boer en wist al zijn dieren te verzorgen en op te laten groeien. Zelfs in een spel waarbij de veearts (Lonne) zich onzichtbaar maakte.



We sloten het kamp af met de mededeling dat de WARME loods voor volgend jaar al was vastgelegd en met de verkiezing van Mr en MRS SPRINT. Dit werden Niels Verheugd en Simone Snepvangers.

Rest me nog om de kampleiding te bedanken want ook zij hebben zich staande moeten houden in de kou.

Wil ik toch graag nog een oproep doen aan de ouders van zowel pupillen en junioren want wij zitten heel erg verlegen voor hulp op de kampen op het logistieke en keukenvlak. Dus lijkt het je leuk om 3 dagen pijn in de kaken te krijgen van het lachen dan stuur me vooral een mail.

Jeugdcommissie@avsprint.nl

Josefien de Kok